

Den kristnes fremtid.

Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradís.
Johannes Åbenbaring 2,7

Menneskelivet er ikke altid let, der er både gode og mindre gode oplevelser. Og at leve et kristenliv er heller ikke så let, der er bare den forskel, at vi ved, hvor vi kan bære vore bekymringer og besværligheder hen, nemlig til Jesus, så bærer han os.

Men for en kristen *ender* det godt, det har Gud lovet os. Når vi sejrer – og det er Jesus, der har givet os sin sejr – så er fremtiden, endemålet, Guds paradís!

Det er begrænset, hvad vi ved om Guds paradís, eller lad os sige *den nye himmel og den nye jord*, som der står om i Åbenbaringen kap. 21-22. Der står det, at Gud selv vil være hos os *synligt*, og han vil *gøre alting nyt*. Og ellers fortælles der mest om det, der *ikke* er der, nemlig alt det, der er en følge af, at synden kom ind i verden: Ingen tårer, ingen sorg, ingen skrig og *ingen død*. Alt dette er forsvundet for evigt. Vi skal *aldrig* nogensinde møde det igen.

Det kaldes også det nye Jerusalem, og der skal der ikke være noget tempel, for Gud selv er byens tempel, og sol og måne er der ingen brug for, Guds herlighed oplyser alt. Byen består af uendelige mængder kostbarheder, guld, perler og ædelsten. Floden med livets vand er der sammen med livets træ. Og Guds og Lammets, Jesu, trone skal stå midt i byen, og vi, som er hans tjenere, skal tilbede ham, og vi skal se ham ansigt til ansigt.

Vi med vores af synd besmittede fantasi kan slet ikke fatte, hvor vidunderligt alt dette vil blive, men vi kan bare glæde os til det. Egentligt er det *vel ubeskriveligt*.

Det, vi kan se mest frem til, er opfyldelsen af løftet om at se *Jesus*. Det skriver Johannes om i sit Første Brev: "Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er." Hvilken herlig, evig fremtid!



December

- | | | |
|---------|-----|---|
| Fredag | 6. | Kl. 17,30. ADVENTSFEST med spisning. Kl. ca. 18,30. Møde ved DFS-konsulent Britta Bank Møller, Kolding. Tilmelding til: lene-lund@hotmail.com eller tlf. 26 35 18 38 |
| Onsdag | 11. | Bedemøde kl. 19. Kl. 19,30. Vi synger julen ind sammen med "Såmænd" ved Asbjørn Asmussen, Fredericia. |
| Tirsdag | 17. | Kl. 14,30. Eftermiddagsklub. Diakon Helga Dalgaard, Ø. Snede. |
| Onsdag | 18. | Bibelkredse i hjemmene. |
| Søndag | 29. | Kl. 19. JULEFEST. Tale ved kreativ konsulent Helle Noer, Brejning. |

